

De nieuwe, *boerin*

4 studentes van de
Warmonderhof over hun
leven, werk en plannen.

Warmonderhof is dé school voor de boeren en boerinnen van de toekomst. Een opleiding op biologisch-dynamische leest, maar met een open oog voor moderne techniek en ontwikkelingen. Hier komen de mensen vandaan die straks het gezicht van de alternatieve, duurzame landbouw zullen zijn. Vier studentes geven een blik in de toekomst met hun persoonlijke verhaal: hun drijfveren, hun wensen en ambities. En Noa, Martha, Sarah en Iris vertellen natuurlijk over het gezellige leven op de campus van de Warmonderhof. Want ook een boerin is maar één keer jong...

“Je blijft makkelijker bij iemand op de bank hangen om leuk en gezellig te doen”





Naam: Noa Balogh

Leeftijd: 22

Leerjaar: 4e jaar

Als vierdejaars heeft Noa genoeg ervaring opgedaan, ze is bijna klaar met de opleiding. Ze staat stevig in haar schoenen en is niet bang om vieze handen te krijgen. Noa ziet een zonnige toekomst voor de biologisch dynamische boer. Een pluspunt van de opleiding is dat de studenten veelzijdig opgeleid worden, doordat ze kennismaken met verschillende landbouwtakken. Noa wil later dan ook met andere boeren een gemengd bedrijf starten, waarin ze veelzijdig kan boeren.

► **Waarom een opleiding op Warmonderhof?**

Noa: "Ik ben niet zo'n theoriemens, ik ben meer van de praktijk. Bij deze opleiding krijg ik daar volop de kans voor en doe ik wat ik het leukst vind: buiten bezig zijn. In mijn ideale toekomstplaatje werk ik in een gemengd boerenbedrijf. Niet in mijn eentje, maar met meerdere boeren. Het is niet makkelijk zoiets op te starten, maar op Warmonderhof zijn er genoeg andere leerlingen die hetzelfde zoeken. Op deze manier is Warmonderhof ook een mooie plek om contacten te leggen die in de toekomst van pas kunnen komen"

Hoe zien jou dagen hier op school er uit?

"Als laatstejaars heb ik met de opleiding alle takken van het boerenbedrijf wel zo'n beetje meegemaakt, maar ik vind het nog steeds moeilijk om voor mezelf een bepaalde richting te kiezen. Terwijl het hier wel wordt aangemoedigd dat je duidelijk een richting kiest. Ik besloot me eerst wat meer op de groenteteelt te focussen, daarna weer meer op de akkerbouw en het werken met machines."

Hoe bevalt de campus?

"Je wordt door iedereen als gelijke behandeld en je voelt, behalve in kennis, geen verschil tussen leerlingen uit het eerste of vierde. Leeftijdverschil speelt hier geen rol, in elke klas zijn de leeftijden verschillend."

Enne, Lang leve de lol?

"We kunnen veel lol maken met elkaar. Nu is het wat rustiger, maar over het algemeen hebben we mooie feestjes met leuke muziek. Top 40 muziek staat hier niet zo op de voorgrond. We draaien het wel, maar er wordt toch meer alternatieve muziek geluisterd. Studenten die deel willen uitmaken van de woon-werk-leergemeenschap van Warmonderhof ondertekenen aan het begin van hun opleiding een overeenkomst, zodat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Eén van die afspraken is dat er geen sprake is van drugsgebruik, omdat de opleiding je juist aanspreekt op je persoonlijkheid en niet op het ontlopen daarvan. Een aantal studenten heeft moeite zich aan die afspraken te houden. Zelf gebruik ik niks, maar drugsgebruik in de vorm van blowen wil af en toe weleens de kop opsteken. Verder wordt er wel wat gedronken op feestjes, maar dat hoort er bij."

Hoe zijn de jongens van Warmonderhof?

"Er zijn wel veel verschillende types jongens, maar vooral jongens die bewust in het leven staan. Als biologisch dynamische boer sta je denk ik ook anders in het leven en heb je andere doelstellingen. Mijn eerste dag hier was een meeloop dag, toen dacht ik wel meteen: 'wow, allemaal leuke jongens!' dus ja, dat is niet verkeerd. Er ontstaan veel relaties op de school, logisch als je de mogelijkheid hebt om zoveel samen te doen en je elkaar goed leert kennen. Je blijft makkelijker bij iemand op de bank hangen om leuk en gezellig te doen. Ik heb nu een Duitse vriend die ik via mijn stage leerde kennen, maar hier heb ik ook twee vriendjes gehad."

“Veehouderij is ook niet mijn ding, maar ik zie het als een uitdaging”





Naam: Martha Bruning

Leeftijd: 22

Leerjaar: 1e jaar

Martha voelt zich erg op haar gemak op de Warmonderhof, vooral door de manier waarop je dingen leert en door de respectvolle manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Ze vindt dat je hier als student niet gezien wordt als 'nummer', maar als een persoon met een eigen identiteit, iets waar andere scholen volgens Martha nog wel eens in te kort kunnen schieten. Ze is blij met de kans om verschillende kanten van het boerenleven zelf te ervaren.

► **Waarom een opleiding op de Warmonderhof?**

Martha: "Toen ik op de middelbare school zat en ik moest beslissen wat ik daarna ging doen, ben ik naar een aantal open dagen geweest. Ik hou erg van koken, in eerste instantie ging ik daarom kijken naar koksopleidingen. Maar het voelde niet goed om naar zo'n standaard ROC te gaan; mijn hele leven heb ik op de vrije school gezeten en dat vloekt erg met de mentaliteit op zulke scholen. Toen de Warmonderhof op mijn pad kwam en ik een kijkje ging nemen bij de meeloopdag, had ik gelijk zoiets van 'wauw, dit is thuis!' De gebouwen zijn mooi, organisch, en niet met tl buizen en strakke hoekjes ingericht. Dat vind ik niet onbelangrijk. Je wordt echt gezien en iedereen kent je. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen, maar het heeft iets moois en unieks om deze opleiding samen met iedereen te doen, en samen te leven."

Hoe bevalt de opleiding?

"De opleiding bevalt me prima! Er zijn dingen die me aanspreken, maar ook onderwerpen en bezigheden die me niet aanspreken. De lessen over de planten

vind ik bij me passen, ze sluiten mooi aan bij mijn passie voor koken. Mijn eerste prioriteit toen ik hier kwam was om te leren hoe ik zelf producten kan telen, om vervolgens van die producten mooie, eerlijke en voedzame gerechten te maken. Maar ook het bezig zijn, de ruimte, natuur en mensen met over het algemeen hetzelfde gedachtegoed vind ik fijn. Dan heb je nog het trekker rijden, of zoals ik dat noem; met dode materie omgaan (technische apparaten), dat vind ik weer wat uitdagender.

Ik heb net vier weken techniek gehad. We leerden werken met trekkers en behandelen andere technische werkzaamheden. Daarna had ik met mijn groep paardentractie, een les waarin we leerden mennen, ploegen en om te gaan met de paarden, zo mooi! Dat spreekt mij meer aan dan de techniek lessen. Je werkt met levende wezens die een eigen willetje en karakter hebben. Daar moet je mee leren samenwerken en goed op kunnen inspelen, anders kom je nergens."

Welke kwaliteiten heb je nodig om hier met succes te studeren?

"Discipline is het sleutelwoord: erg handig op Warmonderhof. Ik zie sommige mensen vastlopen omdat ze niet kunnen plannen, of moeite hebben met het nakomen van afspraken. Van alle informatie die je krijgt, is het de uitdaging er je eigen ding van te maken. Het is misschien niet mijn eerste keuze, maar ik krijg ook gewoon les in het melken zoals ieder ander. Veehouderij is ook niet mijn ding, maar ik zie het als een uitdaging. Het heeft geen zin om met een negatieve houding ergens in te stappen. Je plezier in de opleiding hangt af van wat je er zelf van maakt en met welke instelling je er aan begint. Ik word geen melkveehouder, maar ik ben blij met de ervaring"



Naam: Sarah de Ridder

Leeftijd: 22

Leerjaar: 1e jaar

Sarah is opgegroeid op een biologische zorgboerderij. Voor ze naar de Warmonderhof kwam studeerde ze dan ook in de zorg, maar kwam er achter dat landbouw meer iets voor haar is. Net zoals andere studenten op Warmonderhof heeft ze eerst op een vrije school gezeten, wat goed aansluit bij de werk- en leeromgeving van de opleiding. In haar eerste jaar merkt ze al dat ze meer leert over wie ze is en wat ze wil gaan doen in de toekomst.

► **Wat hoop je met deze opleiding te bereiken?**

Sarah: "Mijn toekomst zit waarschijnlijk in de veehouderij: koeien melken en kaas maken op een biologisch dynamisch bedrijf, maar niet te grootschalig. Met andere ondernemers samen beginnen lijkt me ook ideaal. Zodat je bijvoorbeeld een veehouder in het bedrijf hebt, een tuinder en een zuiveraar. Warmonderhof is voor dit toekomstbeeld de basis voor mij. Ik hoop dat ik hieruit lijntjes kan trekken voor later, veel kan leren en in contact kan komen met andere enthousiaste mensen. Dat je zoveel overeenkomsten met andere leerlingen hebt vind ik bijzonder."

Krijg je als meisje in een boerenwereld ook te maken met vooroordelen?

"Omdat boeren vroeger meer een 'mannenberoep' was, kan het voor een meisje iets moeilijker zijn. Ik zeg ook eerlijk dat toen ik net naar Warmonderhof ging, ik niet aan iedereen durfde te vertellen dat ik boerin wordt. Leeftijdsgenoten zijn niet altijd bekend met deze opleiding. Ik dacht dat sommigen het idee zouden hebben dat het boerenleven niks voor

meisjes zou zijn. Maar hoe langer ik hier verblijf, hoe beter ik weet dat dit echt mijn ding is en dat ik iets origineels doe. Ik ben trots op mezelf, omdat ik deze opleiding doe en mijn toekomst als biologisch dynamische boerin waarmaak."

Zijn er op de campus veel studenten feestjes?

"Op dit moment vallen de feestjes wel mee, maar er zijn altijd wel mensen die zin hebben om biertjes te drinken en de gezelligheid op te zoeken. Studenten die daar behoefte aan hebben zoeken elkaar wel op, anderen hebben er minder behoefte aan en trekken zich op dat gebied wat meer terug. In mijn huisje wonen bijvoorbeeld twee jongens die iedere avond wel bier willen drinken. Ik vind het ook wel gezellig, het hoort er gewoon bij. Als je veehouderij volgt en melkdienst hebt, dan moet je er om half zes al uit. We proberen daarom goed rekening te houden met elkaar. Begin van het jaar waren de feestjes wel wat regelmatig. Ik ontmoette allemaal nieuwe mensen en we gingen wat langer door. Maar op gegeven moment merk je na een paar weken dat je echt óp bent en je even aan jezelf moet denken. Je wilt iedereen leren kennen, maar geen leuke dingen missen. Het is belangrijk om dan even te zeggen van: 'nee nu even geen bier!'"

Nog leuke jongens ontmoet sinds je hier woont?

"Ik heb hier wel leuke jongens ontmoet, ook wel serieus. Ja, je hebt al gauw in de gaten wat hier rondloopt. Behalve dat de jongens hier bewust zijn, blijven ze altijd dicht bij zichzelf. Ze hebben allemaal een eigen karakter en durven voor zichzelf op te komen. Ze hebben hun eigen mening, een doel, en bovenal leven ze hun passie, dat vind ik leuk aan de jongens hier."

“Omdat boeren vroeger een ‘mannenberoep’ was, kan het voor een meisje iets moeilijker zijn”



Warmonderhof

De basis voor een boerenleven



Akkerbouw, groenteteelt, veehouderij: de Warmonderhof geeft de leerlingen op hun 85 hectare gemiddeld landbouwgrond genoeg mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en voor te bereiden op het boerenleven. De biologisch dynamische landbouwopleiding wordt zowel voltijd als deeltijd aangeboden. Verder kun je de deeltijdopleidingen *Zorgboer* en *Stadslandbouw* op de school volgen. De leerlingen krijgen de kans om te wonen in één van de 15 studentenhuizen op het terrein, met een totaal van 85 kamers. Op deze manier leren de studenten een boerenmanier van leven. Leerlingen ervaren de seizoenswisselingen op het boerenland, en leren daarmee te werken als een echte boer(in).

Adres:

Wisentweg 10

8251 PC Dronten

Telefoon: 088-0205130

E-mail: warmonderhof@groenhorstcollege.nl

20 juni kun je een kijkje nemen op de school tijdens een meeloop dag.

Meer informatie? Ga naar: www.warmonderhof.nl





Naam: Iris van Alebeek

Leeftijd: 26

Leerjaar: 3e jaar

Iris houdt van studeren, maar wist nooit zo goed welke studie de juiste voor haar was. Ze dacht aan verpleegkunde of natuurgeneeswijzen, aan watermanagement en Fair Trade management. Of misschien toch boswachter? Uiteindelijk heeft ze voor de Warmonderhof gekozen, vanwege haar passie voor tuinieren. Ze streeft ernaar om verder te gaan in de tuinbouw, maar na Warmonderhof gaat ze waarschijnlijk eerst nog doorstuderen.

► **Wat wil je precies doen met deze opleiding?**

Iris: "Ik heb lang getwijfeld, maar nu heb ik het plan me te specialiseren in de wereld van zaden, dus echt de tuinbouw. Ik hou van studeren en onderzoeken. Binnenkort ga ik naar een open dag voor een opleiding in tropisch bosbescherming. Als daar een goede klik is, wil ik die opleiding wel doen. Misschien kan ik via die studie wel naar het buitenland om me bij zaden en landbouwcorporaties aan te sluiten en verder aan de slag te gaan."

Heb je als meisje op de Warmonderhof te maken met vooroordelen?

"Ik denk van wel. Vrouwen in de landbouwwereld worden niet snel voor echte boeren aangezien. Ze hebben minder spierkracht en moeten kunnen bewijzen dat ze het aankunnen. Laatst zei iemand tegen mij: 'Op Warmonderhof hangt echt een geitenwollensokken sfeer' Maar diegene bedoelde dat juist positief, omdat we alternatieve en idealistische mensen zijn, zo zie ik het ook. Ik wist eerst niet hoe ik tegenover biologisch dynamische landbouw stond, maar nu weet ik dat als je als boer bewust bent en niet tegen

je overtuiging in werkt, een biologisch dynamische werkwijze juist een hele verrijking kan zijn in de landbouw. Ik denk dat wanneer je zelf met overtuiging zegt; 'ik ben een biologisch dynamische boer', dat je omgeving je dan respecteert."

Hoe gaat het met de opleiding?

"Ik had aan het begin nog niet echt de motivatie om boer te worden. Na een jaar ging ik door mijn rug bij veehouderij en besloot ik te gaan praten met een leraar. Ik wist niet of ik sterk genoeg was en of dit echt iets voor mij zou kunnen zijn. We hadden een goed gesprek. Van de leraar kreeg ik het advies om me ook sociaal te ontwikkelen, omdat ik zo gericht was op alleen het leren. Dat is een mooie eigenschap van een opleiding op de Warmonderhof: je ontwikkelt niet alleen je kwaliteiten en kennis als boer, maar besteedt ook aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling."

Kun je jezelf vinden in het campusleven?

"Ja, dat gaat heel goed. Vooral zomers komt het campusleven los. Je kunt op het balkon relaxen en zelfs zo van het ene balkon naar het andere klimmen wanneer je daar zin in hebt. In het begin vond ik het belangrijk mijn huiswerk altijd braaf te doen, en kon me gestrest voelen als ik het dan ook nog druk kreeg met andere dingen. Nu sta ik daar relaxter in. Even heb ik een vriendje gehad, maar dat was zo kort dat ik het eigenlijk niet echt een vriendje kan noemen. Mijn grote vlam heb ik hier dus nog niet ontmoet. Het gebeurt regelmatig dat mensen hun liefde hier vinden, dan kinderen krijgen en samen verder gaan. Het is dan ook niet zo verbazend dat er op de Warmonderhof gemiddeld anderhalf baby per jaar verwekt wordt." ■

Leerlingen ervaren de seizoenswisselingen op het boerenland, en leren daarmee te werken als een echte boer(in)

